

Protestantse gemeente
Michaëlkerk
Leersum

zondag 4 juni 2017

Pinksteren

'Wat je beweegt...'

-voorbereid met de werkgroep liturgie-

Ds. Pieter Goedendorp

orgelspel

welkom en mededelingen

OM TE BEGINNEN

opmaat

we zingen: "Kom, heil'ge Geest, Gij vogel Gods" Lied 680: 1 en 4 (orgel)

moment van inkeer, bemoediging en groet

psalm van de zondag

we zingen: "Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht" Psalm 104: 1 (orgel)

bij de dienst

solozang: "Inspiratie" (piano)

openingsgebed

loflied

we zingen: "Komt laat ons deze dag..." Lied 672: 1 en 7 (orgel)

ROND DE BIJBEL

met de kinderen...

...over 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet...' - en over hoe je iets wat onzichtbaar lijkt, toch kunt zien.

het kinderkoor zingt: "Ik ga ervoor" (MP3)

lezing Oude Testament

we lezen: Joël 2: 21 - 3:5

zangsolo: "Lied van nieuw begin" (piano)

lezing Nieuwe Testament

we lezen: Handelingen 2: 1-21

we zingen: "Heer, raak mij aan met uw adem" Lied 695: 1, 3 en 5

(piano)

preek

Pinksteren. Feest in de kerk. Buiten op het Kerkplein hebben we voor de gelegenheid een 'sky tube' neer gezet. Zo heet die slurf. Een beetje reclame voor de kerk vandaag...

Reclame voor de kerk? Pinksteren in de promotie? De kerk is toch geen winkel?

Nou... U weet... wie me kent hoort me de kerk soms wel met een winkel vergelijken. Ik kijk graag hoe het daar toegaat - vanaf de stoep tot bij de klantenservice. Neem me het beeld niet kwalijk, maar we hebben met elkaar iets van zo'n winkeltje. Ons filiaal in een wereldwijd netwerk. Een winkeltje in 'zingeving en inspiratie' - in een wereld die vól is van mensen die daar heel erg naar op zoek zijn. Maar we hebben een probleem. Eén: de naamsbekendheid is prima, maar veel mensen lopen erlangs. Iets als bij V&D zal ik maar zeggen. Je mist het - maar hoe vaak kwam je er? En dan: de Kerstaanbiedingen lopen altijd prima. In de donkerste dagen van het jaar is iedereen van nature religieus. Het zijn onze 'prijsjesdagen.' Maar nu het afgaat op de langste dag, lukt het minder om helder te maken wat je aan de aanbieding van vandaag hebt. Wat je aan Pinksteren hebt? Vraag het in de straat - en ik denk dat we ons zouden verbazen en verbijsteren over wat mensen van Pinksteren weten en met Pinksteren doen...

En dan kun je twee dingen doen, wanneer je aanbieding niet loopt. Je kunt zeggen 'We halen het uit de collectie'. Dat kan natuurlijk. We houden op met Pinksteren. Maar je kunt ook zeggen 'Daar ligt een uitdaging!' - en eerlijk: ik durf het wel aan. Het verbaast u waarschijnlijk niet. Maar ik wil de stelling wel verdedigen dat Pinksteren core-business van de kerk is. Als tompoezen bij de... HEMA hoort Pinksteren bij de kerk...

Pinksteren is het kern-feest van de kerk. Die stelling wil ik wel aan. Eerst al omdat we vandaag het *geboortefeest* van de kerk vieren. Zouden Jezus' leerlingen op die eerste Pinksterdag daar in Jeruzalem achter gesloten deuren bij elkaar gebleven zijn, tien tegen één was die windvlaag van het evangelie *niet* de wereld over gegaan. Maar dat is dus *niet* gebeurd! Zo horen we elk jaar weer uit Handelingen. Bij Kerst hoort 'En het geschiede in die dagen', bij Pasen de hovenier bij het lege graf - en bij Pinksteren hoor je van de windvlaag, de tongen als van vuur en het enthousiasme van Petrus. Van vuur dat vuur aansteekt. Je hoort daar in Handelingen hoe Petrus een menigte mensen overtuigde. Hij deed het geloofwaardig. Hij deed het goed. Met zijn enthousiasme *deed* hij het!

Ja, en dan valt het woord: enthousiasme. *Enthousiast* - dat is Grieks. Het Grieks van het Nieuwe Testament. En enthousiast, dat betekent: '**en theos**' zijn: 'in God zijn'. In God! Je bent niet zomaar jezelf - dat ben je wel, maar tegelijk: je bent niet *in* jezelf opgesloten, maar er gaat je óók een andere dimensie open. Da's niet helemaal hetzelfde als *geestdrift*, maar heeft eerder iets van... ja, van inspiratie; van influistering.

Enthousiasme. God zoekt *aansluiting* bij mensen. Mensen worden vertrouwelingen van God. God is niet ver weg - op afstand boven de blauwe luchten en de sterretjes van goud; God heeft zich niet in een hemels luchtkasteel opgesloten. Nee, nadat Jezus van Nazareth z'n zending

heeft volbracht, z'n missie heeft afgesloten *blijft God uit op contact*. Dat is wat de bijbel onderstreept. God is uit op ontmoeting. God wil communicatie. Hij *is één* en al communicatie. Dat is wat de Geest doet. Dat is wat Pinksteren viert: de directe lijn tussen God en mens.

Als je de kerk kunt vergelijken met een winkel, dan is Pinksteren is één van de belangrijkste artikelen in het schap. Pinksteren: contact, verbinding, communicatie, overdracht. Tussen God en ons over wat Hij met de wereld voor ogen heeft. Over wat God voor ogen heeft. Over hoe Jezus dat belichaamt, begrijpelijk, verstaanbaar voor iedereen - en wereldwijd. De Geest die ooit in Jezus werkte, die wordt òns ingegeven. Ons - wij - jou en jou en u en u en mij - en anderen! Overal waar mensen samen zijn in de naam van Jezus gaat ze rond - en ze waait op en waaiert uit op eindeloze manieren. Eindeloos verschillend, want mensen verschillen van elkaar. En tegelijk zó op elkaar lijkend, want de Geest van Gods liefde werkt er overal en altijd in door. Pinksteren verbindt - als géén ander feest.

Nou... De winkel van het geloof en Pinksteren is in de aanbieding. En wat neemt u ervan mee? Het liefst zou ik u nu 'ns vijf minuutjes daarover met elkaar willen laten praten. Gewoon. Even aan de praat over je geloof. Elkaar op nieuwe inzichten brengen. Inspireren. Zullen we...? Nee..., ik weet wel: niet iedereen praat even vrijmoedig en makkelijk. We hebben niet allemaal even veel woorden. Toch... ben ik ben benieuwd om 'ns te horen hoe we er zo instaan hier in de Michaëlkerk... Wat houdt jong en oud nou bezig?

[video: Marjan Meijers in gesprek met vijf gemeenteleden]

Henk Boeve, veelzijdig koster, maakte de video samen met de werkgroep liturgie. We hoorden Levi Clarijs, 4 jaar geleden op de Pinksterdag in deze kerk gedoopt - 19 mei 2013, we waren er haast allemaal bij. En Maryse van den Ham, 14. En Jasper Bijkerk, ook 14 - en ook in deze kerk gedoopt op Pinksteren - tien jaar vóór Levi op 8 juni 2003! En Bert Hogendoorn, 65 en Sietske van Velze, altijd jong. Zomaar vijf gemeenteleden aan het woord. En daar vergeet ik Marjan Meijers in haar debuut als interviewster! Marjan, óók jong! Zes gemeenteleden aan de praat over wat het evangelie voor hen betekent. Op hun manier over de kracht die ze van God ervaren en wat de kerk daarbij betekent. Bedankt voor jullie vrijmoedigheid, alle zes!

We hoorden er vijf, zes aan het woord. Wat zou het mooi zijn wanneer we het nou voor elkaar zouden kunnen verwoorden, wat het geloof voor je betekent. Dat zou fantastisch passen bij Pinksteren, want Pinksteren is uit op contact. Pinksteren *gáát* over wat God voor ogen heeft met de wereld en hoe Hij dat ingeeft aan ons - in inspiratie, in energie, in de kracht van Christus. Pinksteren viert hoe God 'body' geeft aan zijn Koninkrijk. En met dat ik het zeg, misschien is dat wel het belangrijkste actie-artikel: Gods Koninkrijk, in een maat / op een manier die bij jou past. God biedt het ons aan. Ieder van ons. Neem gerust mee. Maar let dan daarna ook even op de gebruiksaanwijzing. Het is nog niet helemaal af. Er is nog iets te doen. Het is wat God *voor ogen* heeft...

Buiten op het Kerkplein staat er een 'sky tube' fier omhoog. Dat kan, zolang de ventilator staat te blazen. Van zichzelf is die reclameslurf niks: een nylon zak. Maar lucht -onzichtbaar, niet vast te pakken- een stevige luchtstroom maaakt er wat van. En de kinderen krijgen op dit moment in de nevendienst een windmolentje. De bloementuintjes-actie is voorbij. Een windmolentje lijkt niks: een paar wiekjes op een steel. Het wordt pas leuk als je er lucht tegenaan blaast en hij gaat draaien. Die slurf; dat molentje: zo is het met ons. Gods kracht

geeft ons de ruggengraat om stevig te staan. Gods adem geeft ons genoeg lucht om vol te houden. Gods Geest geeft ons in hoe mooi het is om dat wereldwijd en overal met elkaar te kunnen ervaren. Wie weet - nee: ik weet zeker: we zien vanzelf het vuur bij elkaar - we zien harten branden - en wie weet wel iets als vurige tongen om ons heen.

we zingen: "Wij gaan op weg met brandend hart" Opwekking 404 (piano)

GEBEDEN EN GAVEN

in memoriam

dank- en voorbeden, stil gebed, 'onze Vader'

collecte

(de kinderen komen terug en schuiven weer aan in de bank)

het kinderkoor zingt: "In de circustent" (MP3)

tenslotte...

...met de droom over het winkeltje van God.

WEER OP WEG

slotlied

we zingen: "'t Is feest vandaag 't is Pinksterfeest" Lied 683: 1,2 en 3 (orgel)

zending en zegen

voorg.: ...

allen: Wij gaan op weg met brandend hart... (piano)