

## HELAAS IS DE MICHAËLKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst  
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:  
[www.pknleersum.nl](http://www.pknleersum.nl)



Deze nieuwsbrief wordt op de website geplaatst en verstuurd naar de mailadressen die bij ons bekend zijn. De komende tijd zullen we vaker via mail of nieuwsbrief communiceren. Is je mailadres nog niet bekend: geef het dan aan ons door via [i.wolff@pknleersum.nl](mailto:i.wolff@pknleersum.nl)

### De kerkenbanken blijven leeg maar we blijven verbonden

De komende zondagen blijven ook de kerkenbanken van de Michaëlkerk helaas leeg...

De kerkenraad heeft besloten om de landelijke richtlijnen te volgen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dit om de piek in corona besmettingen te spreiden of af te vlakken. Wel zal er iedere zondag een viering in besloten kring zijn, met in ieder geval ds. Pieter Goedendorp (of een andere voorganger), een kerkenraadslid, organist en mensen van het beamerteam. Deze dienst zal om **9.00 uur** via kerkomroep.nl te volgen zijn, zodat we toch met elkaar verbonden blijven. Juist in tijden van nood is het belangrijk om met elkaar te bidden, te zingen en het woord van God te horen. Ook al is het op een andere manier dan anders.

Ook alle doordeweekse activiteiten komen tot nader order te vervallen. We zijn hard bezig om creatieve manieren te vinden om ons gemeentelieven en het omzien naar elkaar op andere manieren in te vullen. Laten we moed en vertrouwen houden en nog meer dan anders naar elkaar omzien. We roepen iedereen op om vooral om je heen te kijken om te zien wat je voor anderen kunt betekenen. Een kaartje, een telefoontje, het kan al zoveel verschil maken!

Via de website, nieuwsbrieven, social media en mondeling contact houden we u in de komende dagen en weken op de hoogte van hoe alles zal gaan en hoe we betrokken blijven op elkaar. Niet iedereen heeft de beschikking over internet, dus deel deze informatie vooral met anderen! De komende periode zullen we waarschijnlijk wat vaker nieuwsbrieven via de mail gaan versturen. We maken nu gebruik van de mailadressen van degenen die op de PKN nieuwsbrief geabonneerd zijn

We leven in een plotseling veranderde wereld, met veel onrust en zorgen. Wat er ook gebeurt, en hoe angstig we ook zijn, we mogen ons gedragen weten door God, die bij ons is in goede en kwade dagen. Daarover ging ook een lied waarnaar we afgelopen zondag luisterden:

*Ik zal er altijd zijn  
Zelfs als de hemel zwijgt  
Als je geloof bezwijkt  
Als je me niet begrijpt  
Ik zal er altijd zijn  
Je draagt het niet alleen*

Namens de kerkenraad,

ds. Pieter Goedendorp

Ina Wolff, scriba

## Opname kerkdienst 15 maart en volgende zondagen

Afgelopen zondag waren we nog met een 30-tal mensen bijeen in de kerk (op gepaste afstand van elkaar), er toen al rekening mee houdend dat dit voorlopig wel eens voor de laatste keer zou kunnen zijn. Velen kozen ervoor om thuis te blijven en de dienst via Kerkomroep te volgen, maar helaas lukte dat niet in alle gevallen door een overbelasting van het systeem van kerkomroep. Gelukkig is de dienst wel bewaard gebleven en alsnog via het archief terug te vinden.

Voor de komende zondagen geldt dat we de dienst om **9.00 uur** opnemen en dan op de website van kerkomroep plaatsen. Op die manier hopen we de overbelasting te omzeilen.

Als u om 9.00 kijkt is het live, maar natuurlijk kunt u de uitzending (veel) later terugkijken. Dat terugkijken zou vanaf 10.00 uur moeten kunnen. Lukt dit niet, probeer het dan later nog eens. (Maar niet tussen 9.00 en 10.00 uur: je valt dan in de uitzending en je kunt dan niet scrollen.) Er is nog wel een belangrijk punt. Als een uitzending niet te kijken is op iPad of telefoon, of computer is het verstandig om een refresh te doen bij een nieuwe poging. Anders loop je het risico dat de 'probleem site' gewoon weer tevoorschijn komt.



### Heeft u hulp nodig? Bel ons!

In deze bijzondere tijd zijn velen aan huis gebonden en is er veel onzekerheid over de komende tijd. Misschien is er ook wel angst over de eigen gezondheid of van mensen die ons lief zijn. Juist nu willen wij als kerkelijke gemeente iets voor elkaar betekenen.

Kunt u bijvoorbeeld door deze omstandigheden de deur niet meer uit om boodschappen te doen? Of heeft u wel een computer of laptop, maar weet u niet hoe u de kerkdiensten via Kerkomroep kunt bekijken?

Iedere **woensdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur** zijn wij telefonisch bereikbaar in het Michaëlhuis op 0343 - 460157.

Heeft u hulp nodig, bel ons dan gerust: we gaan dan ons best doen om iets te regelen.

Als u op andere momenten dringend hulp nodig heeft, mag u bellen naar 0343 - 456623 (Ina Wolff)

Het bieden van praktische ondersteuning gaan we nu om te beginnen vanuit de kerkenraad organiseren. Maar misschien zijn er wel meer mensen (jongeren?) die hierin iets willen betekenen. Al is het maar om af en toe eens een oudere te bellen voor een gezellig gesprekje. Als u/je op deze manier een bijdrage wilt leveren, laat het ons weten via [ina.wolff@kpnmail.nl](mailto:ina.wolff@kpnmail.nl)



### Collecte opbrengsten

Uiteraard zijn de zorgen omtrent ieders gezondheid nu het grootst, maar we ontkomen er ook niet aan om over onze financiële situatie na te denken. Nu we op zondag niet bij elkaar komen, vervallen ook de opbrengsten die we normaal gesproken via de collectes binnenkrijgen.

**Daarom doen we graag een oproep om onze kerk juist ook in deze tijden te blijven steunen.**

Allerlei vaste kosten lopen immers door, terwijl er geen inkomsten tegenover staan. Ook de Snuffelschuur is in deze periode gesloten, hetgeen heel direct gevolgen heeft voor de uiteindelijke jaaropbrengst en dus ook voor het bedrag dat wij als Michaëlkerk ieder jaar mogen ontvangen.

U kunt de bijdrage die u normaal gesproken in de collectezak zou doen voor het in stand houden van onze kerkelijke activiteiten overmaken op **NL62 RABO 0373 724 128** t.n.v. Herv. Gem. Leersum. Een hoger bedrag is uiteraard meer dan welkom!

Als u een van de diaconale doelen wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op **NL70 RABO 030 211 1697** t.n.v. diaconie Herv. Gem. Leersum, eventueel onder vermelding van de gewenste bestemming.

Hartelijk dank!

### **Materiaal kindernevendienst**

Aangezien er de komende zondagen in veel kerken geen kindernevendienst is, heeft "Kind op Zondag" het materiaal voor de komende weken op de site gezet, voor iedereen vrij te downloaden. Zo zijn ouders en kinderen toch in de gelegenheid het project te blijven volgen: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>

### **Klokken van troost en hoop**

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om in deze periode iedere woensdag van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook de klokken van de Michaëlkerk hebben afgelopen woensdag geluid, en zullen dat de komende weken blijven doen.

