



Bronnen van stromend water

Programma Ontmoeten & Verdiepen 2019-2020

Inhoud

	Voorwoord 'Bronnen van stromend water'	3
1	Jeugdkerk 12-16 jaar	4
2	Gespreksgroep jongeren 17-27 jaar	5
3	Gespreksgroep middengeneratie	5
4	Gespreksgroep voor ouderen	6
5	Leersum in gesprek: Burn-out: in(s) en out(s).....	7
6	Inlooptochtenden	7
7	Meditatiekringen en lectio divina	8-9
8	Lezen op maandag	10
9	Boekbespreking: God en ik, Alain Verheij	11
10	Boom aan levend water, koor Antoine Oomen	12
11	Byzantijnse spiritualiteit	13
12	Vespers in de adventstijd	13
13	Dichtbij het onuitsprekelijke, Martien Brinkman	13
14	Textiel workshop, laven aan stromend water	14
15	Oecumene lezing, Henk Bloem	14
16	Groene theologie, boekbespreking Heleen Zorgdrager	15
17	Liedmiddag met cantorij	16
18a	Choral evensong, lezing	17
18b	Choral evensong, viering	17
19	Het water zal stromen, Ko Schuurmans	18
20	Kloosterdagen Chevetogne	19



Ideeën voor activiteiten buiten dit programma om
zijn bij ons van harte welkom!

Zie voor aankondigingen van de activiteiten de websites

www.pknleersum.nl/johanneskerk of www.parchie-sintmaarten.nl

2019 © Dit is een gezamenlijke uitgave van de Johanneskerk en de Geloofsgemeenschap St. Andries, Leersum.

Vormgeving: Manschot Grafimedia, Zeist, oplage 500 ex.

Bronnen van stromend water...

Water' is een belangrijk symbool in de bijbel en in het geloof. In het evangelie van Johannes wordt Jezus *levend water* genoemd. In psalm 1 gaat het over een boom, die zijn wortels uitstrekt naar het water.

Nu alles zo druk en veeleisend is aan de 'buitenkant' van ons leven, ontstaat er bij veel mensen een verlangen om in contact te komen en te blijven met levensbronnen. Dat wat ons voedt, stimuleert, verfrist, gaande en staande houdt.

Een verlangen, al dan niet onbewust, naar een nieuwe en andere manier van denken, voelen en (samen-)zijn. Naar dat wat er werkelijk toe doet in ons leven. Waar en wanneer stromen in onze geïndividualiseerde en geëconomiseerde samenleving geloof, hoop en liefde weer?

In het komende seizoen willen wij in ons programma op zoek gaan naar waar het water van de inspiratie stroomt, dat ons geloof en ons leven kan voeden: zowel in de bijbelse traditie, als in bewegingen in en buiten de kerk, als ook in onze maatschappij, kunst en cultuur.

Dit programma is opgezet samen met de geloofsgemeenschap St. Andries in Leersum, én met de Protestantse Gemeente Doorn - met wie we het jaarthema delen en een aantal activiteiten gezamenlijk organiseren. We zijn blij met de goede samenwerking en hopen velen van u te ontmoeten bij één of meer van de avonden, de kringen of andere activiteiten.

Dit seizoen hebben we de naam 'Vorming en Toerusting' losgelaten en vervangen door de nieuwe naam: **'Ontmoeten en Verdiepen'**. Dit past o.i. beter bij onze tijd en bij onze doelstelling.

Met een citaat van Charles Dickens beginnen we graag dit seizoen:

"Als je drinkt van het water, vergeet dan niet de bron waaruit het stroomt."

ds. Evelyn Noltus (Johanneskerk)

Theo Wagenaar (geloofsgemeenschap St. Andries)

*Hilje Logtenberg-van der Grient
ouderling Ontmoeten en Verdiepen Johanneskerk*

Teun Monster, Epko Smit en Erik Wijnveen

Vanaf dit jaar is de PopUp kerk opgenomen in de Commissie Ontmoeten en Verdiepen, en zal van daaruit en in samenwerking met de commissie, haar activiteiten ontplooiën.

PopUp kerk Leersum wil gelegenheid bieden voor ontmoeting, bezinning en inspiratie op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, in een school of café, in een bedrijf of in het bos. Samen praten over zinvol leven in Leersum, samen zorgen voor zinvol leven in Leersum: Hoe vind ik voldoening in mijn werk? Hoe wil ik mijn tijd besteden? Hoe kan ik in mijn werk bijdragen aan een betere wereld? Wat wil ik mijn kinderen meegeven? Hoe kan ik er zijn voor mensen in de buurt die iemand nodig hebben?

Contactpersoon: Erik Wijnveen, mail@erikwijnveen.nl

1 | Jeugdkerk

voor 12-16 jarigen

De kerkenraad van de Johanneskerk hecht er aan de jongeren in de leeftijd van 12 - 16 jaar te blijven ontmoeten rond het geloof en de kerk. Catechese in de oude stijl, elke week een avond bij elkaar komen, past vaak niet meer in je drukke wekschema. Daarom ben jij elke eerste zondag van de maand tijdens de kerkdienst van harte welkom om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te spreken over wat het betekent om bij een kerk te horen, over geloven, maar ook over andere onderwerpen die jij belangrijk vindt. Als de jonge kinderen tijdens de dienst naar de nevendienst gaan, kunnen jullie naar een eigen ruimte: Jeugdkerk in de Johanneskerk, dus JK in de JK.

Datum	elke eerste zondag van de maand
Tijd	10.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Teun Monster en Elly Kamermans



2 | Geloof in je leven

gespreksgroep 17-27 jaar

'Geloven is niks voor mij', denk je misschien. Wat heb je er eigenlijk aan in je leven? Je bent bezig met opleiding, werk, vrienden en relaties, sport en hobby - wat voegt 'geloof' daar eigenlijk aan toe? En wát moet je dan geloven, als je de Bijbel niet meer letterlijk kan nemen?

Vanaf september gaan we door met de ontmoetingsgroep voor mensen tussen ± 17 - 27 jaar. Om te verkennen en onderzoeken of 'geloof', Bijbel, God, Jezus, kerk, ook met jÓuw leven te maken hebben. En ook om onderwerpen te delen waar jij mee bezig bent en waar je wel eens met anderen over wilt praten.

De eerste bijeenkomst wordt vastgesteld in onderling overleg. Meer weten? Meld je bij ds. Evelyn Noltus, predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

Datum in overleg met de deelnemers
Locatie Johanneskerk
Begeleiding ds. Evelyn Noltus

3 | Gespreksgroep

middengeneratie

Geloof en het leven van alledag met elkaar delen. In een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin alles gezegd kan worden, alle vragen gesteld, niets vreemd is en ook de humor niet ontbreekt.

Als dit jou aanspreekt, doe dan mee, of kom eerst een keer vrijblijvend de sfeer proeven. Het plan is om 1x per 4 á 5 weken bij elkaar te komen, onderwerp of boekje wordt in overleg afgestemd.

Datum eerste keer: dinsdag 24 september 20.00 uur,
 verdere avonden in overleg
Locatie Johanneskerk
Begeleiding ds. Evelyn Noltus

4 | Gespreksgroep ouderen

'Gelukkig ouder worden'

Vanuit de Leersum-in-gespek-avond over 'voltooid leven' die afgelopen jaar in De Binder werd gehouden, komt dit vervolg. Hoe bereid je je voor op de ouderdom, en hoe geef je vorm aan je leven als niet alles meer kán, en hoe kan je (aangepast) actief, vitaal en wijs je oude dag tegemoet treden? Deze groep is bedoeld voor iedereen die van deze levensfase een gelukkige en inspirerende tijd wil maken. Zij die er voor het eerst serieus over gaan nadenken, en degenen die er middenin zitten. Ook als je niet kerkelijk betrokken bent, is deze gespreksgroep een waardevolle bezinning op het ouder worden.

Datum Eerste keer: dinsdag 8 oktober, 10.00 - 11.30 uur
Locatie De Binder
Begeleiding ds. Evelyn Noltus
Aanmelding noodzakelijk, via predikantjohanneskerk@pknleersum.nl



5 | Leersum in gesprek

Burn-out: in(s) en out(s)

Na de eerste geslaagde 'Leersum-in-gesprek' avond over voltooid leven, heeft deze tweede avond, georganiseerd vanuit de PopUp kerk, als thema 'burn-out'. We leven in een razendsnelle wereld. Wie een mail van gisteren niet beantwoordt, krijgt direct een herinnering. Nieuws van vanmorgen is vanavond al weer gedateerd. Het leven en het werken stelt hoge eisen aan ons. En wij doen dat ook: alles moet perfect zijn en passen in het gelukkige Instagram-plaatje. Burn-out, uitputting door mentale overbelasting, komt steeds vaker voor, b.v. bij mantelzorgers, maar ook bij jonge mensen. Op deze avond willen we informatie geven over burn-out, wat gebeurt er fysiek, hoe reageert het lichaam tijdens een burn-out; wat valt erover te zeggen vanuit het perspectief van de arbeidpsychologie? Maar ook staan we stil bij de vraag: wat ligt er onder de burn-out, hoe gaan we om met de zogenaamde 'trage vragen' van het leven, levensvragen over relaties, werk, verlies, geen contact meer hebben met jezelf. Alle vragen waar geen snelle technologische oplossingen voor zijn.

Datum	maandag 10 februari 2020
Locatie	De Binder
Tijd	20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Spreekers	Spreekers uit verschillende werkvelden

6 | Inloopochtenden

Elke eerste dinsdagmorgen van de maand organiseren wij een inloopochtend in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen die het gezellig vindt om een kopje koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of Joke Stahlie.

Datum	Elke eerste dinsdag van de maand
Tijd	10.30 - 12.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Contact	Corry Ruiten tel. 451 409 Joke Stahlie tel. 410 631



Meditatiekringen

7^a | Christelijke meditatie

(vanuit de Michaëlkerk/Johanneskerk)

In deze onrustige tijd voelen steeds meer mensen de behoefte aan verstilling, rust en zekerheid. Meditatie is een goede mogelijkheid om innerlijk tot rust te komen. Christelijke meditatie betekent: stil worden voor God. In deze kring maken we kennis met deze, voor velen nog nieuwe manier van samenzijn. Kernwoorden zijn: ruimte maken voor God, aandacht, stilte, inkeer. Na afloop is er gelegenheid om ervaringen te delen.

Deze kring komt bij elkaar op woensdagochtend bij één van de deelnemers thuis of in één van onze kerken. Graag nodigen we nieuwe deelnemers uit om mee te doen. Wees welkom, ook om een keer te 'proeven' hoe het is.

Inlichtingen en opgave: Dick Schaap, tel. 450 000 of 37dschaap@casema.nl

Datum	woensdag, om de drie weken. Eerste keer: 4 september
Tijd	9.30 - 10.30 uur
Locatie	bij deelnemers thuis
Begeleiding	Dick Schaap en Evelyn Noltus



7^b | Meditatie

(vanuit de St. Andrieskerk)

Wie wil mediteren vanuit de **R.K. St. Andrieskerk** is iedere maandagavond welkom. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmuziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden terwijl uiterlijk een kort muziekfragment voor afsluiting zorgt. Daarna staande in een kring bidden we het Onze Vader en zingen *Dona nobis pacem*. We drinken thee in de kleine koffiekamer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen en daarna bespreken. Om circa 21.30 uur is het afgelopen.

Datum	wekelijks maandagavond
Tijd	20.00 uur; kerk open vanaf 19.45 uur
Locatie:	zomers in de kerk en in de winter in de koffiekamer van de Sint Andrieskerk, Engelberg 15 (achteringang)
Begeleiding	Marijke van Soest, tel. 452 841

7^c | Lectio Divina

In de traditie van de kerk wordt er al eeuwenlang een manier van bijbel lezen beoefend die je *slow reading* zou kunnen noemen. Langzaam en aandachtig lezen, omringd door stilte en rust. Lectio divina stamt uit de traditie van het klooster. Het is een manier die niet allereerst als doel heeft dat je meer kennis opdoet of je een mening vormt (een meer informatieve leeswijze). Het gaat vooral om een manier van lezen met het oog op ontmoeting en verandering, op het ervaren wat een bijbeltekst met je doet.

Lectio divina betekent letterlijk: goddelijke (*divina*) lezing (*lectio*).

Data	25 sept., 6 nov., 18 dec. (daarna in overleg)
Tijd	10.00 - 11.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Evelyn Noltus
Opgeven	predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

8 | Lezen op maandag

Met een aantal mensen hetzelfde boek lezen en er dan later samen van gedachten over wisselen. Dat kan tot mooie en boeiende gesprekken en nieuwe inzichten leiden. Afgelopen seizoen hebben we met een enthousiaste groep vijf zeer uiteenlopende literaire boeken besproken. Dit seizoen willen we vier boeken bespreken en aan de hand van het boek van Martien Brinkman 'Dicht bij het onuitsprekelijke' schenken we aandacht aan de poëzie van twee Nederlandse dichters. Via de bibliotheek is er van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt maken kunt u dat van tevoren aangeven. We beginnen met 'Leerschool' van Tara Westover. De auteur groeit op in een streng mormoons gezin dat zo afgesloten leeft van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Zij slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en wordt aangenomen aan Brigham Young University. Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.

Data:	op de volgende maandagen: 16 september - Tara Westover, Leerschool 18 november - Martien Brinkman, Dicht bij het onuitsprekelijke (poëzie) 13 januari - Ilja Leonard Pfeiffer, Grand-Hotel Europa 9 maart - Joke van Leeuwen, Hier 11 mei - Amos Oz, Judas
Tijd	20.00 uur
Locatie	wordt later bekend gemaakt in Kruispunt
Begeleiding	Teun Monster



9

Boekbespreking: 'God en ik' Alain Verheij

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Det beste theologische boek van het jaar 2018, 'God en ik' van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: Wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in bijbelverhalen over God? In Doorn gaan we op 8 oktober in gesprek met de schrijver zelf. Ter voorbereiding op deze avond gaan we al vast in Leersum op 26 september het boek 'God en ik' voorbespreken en bedenken we vragen die we hem willen stellen. Op 17 oktober blikken we op de avond met Alain Verheij terug en spreken we over over wat bleef liggen, of waar we nog op terug willen komen.

Data	<p>donderdag 26 september - inleiding op het boek</p> <p>dinsdag 8 oktober - gesprek met Alain Verheij</p> <p>donderdag 17 oktober - nagesprek</p>
Tijd	20.00 uur
Locatie	<p>Johanneskerk, Leersum - 26 september en 17 oktober</p> <p>Maartenskerk, Doorn - 8 oktober</p>
Begeleiding	Epko Smit en Hilje Logtenberg-van der Grient (Leersum)

N.B. Op zondag 5 januari 2020 is Alain Verheij voorganger in de dienst in de Johanneskerk.

foto: Atlas Contact /RV



10 | Boom aan levend water

10 psalmen en requiem

Gezamenlijk met Maartenskerkgemeente Doorn,
en de r.k. parochie St. Maarten

Het 'Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek' o.l.v. Antoine Oomen zingt tien psalmen en een requiem. Dit koor is in 1992 opgericht door Antoine Oomen en Tom Löwenthal, met als doel cd's op te nemen van de composities die zij maakten voor koor op teksten van Huub Oosterhuis en het geven van liturgische concerten. Tom dirigeerde en Antoine speelde piano. Momenteel dirigeert Antoine Oomen het koor en is Roland Aalbers de vaste pianist. Dit koor is een projectkoor dat bestaat uit ruim 30 zangers en zangeressen.

Datum	zondag 3 november
Tijd	16.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Kosten	€ 10,- p.p. (richtprijs)
Begeleiding	Evelyn Noltus



11 | Byzantijnse spiritualiteit

Lezing door Bart van Soest

In deze lezing gaat het o.a. over de volgende vragen: wat is eigenlijk spiritualiteit, hoe rekbaar en hoe diepgravend is dit begrip? Wat kenmerkt de Byzantijnse spiritualiteit? Hierbij staan we ook stil bij de nadrukkelijke verbinding tussen meer uiterlijke vormen van geloof enerzijds en meditatie en contemplatie anderzijds. Een en ander zal geïllustreerd worden met voorbeelden van Byzantijnse muziek, kerkbouwkunst en iconografie. Tot slot worden een paar korte teksten uit de Byzantijnse Goddelijke Liturgie met elkaar gelezen, in kleine groepjes en op de manier van lectio divina.

Datum	donderdag 7 november
Tijd	20.00 uur
Locatie	St. Andrieskerk
Begeleiding	Bart van Soest en Theo Wagenaar

12 | Vespers in de adventstijd

December is altijd druk, met korte dagen en veel te doen. Soms is er bijna geen tijd om stil te zijn. Daarom houden de geloofsgemeenschap St. Andries en de Johanneskerk-gemeente op drie achtereenvolgende woensdagavonden in de periode van Advent een kort avondgebed/vesper. Een half uur rust, zingen, bijbelwoorden, gebed en stilte, zo mogelijk aansluitend bij het thema van de expositie in de Johanneskerk.

Data woensdagen 4, 11, 18 december
Tijd 19.30-20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Theo Wagenaar en ds. Evelyn Noltus



13 | 'Dichtbij het onuitsprekelijke'

Bezinningsbijeenkomst met Martien E. Brinkman

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn

Martien Brinkman, auteur van 'Dichtbij het onuitsprekelijke - dichters over het onzegbare-' gaat nader in op een aantal gedichten die worden voorgedragen door zijn echtgenote Hannie Dorr en worden omlijst door levende muziek. In zijn boek laat Brinkman zien welke associaties 'het onuitsprekelijke' bij de dichters oproept en hoe poëzie bij uitstek geschikt is het mysterie van ons bestaan te verwoorden. Op deze avond staat hij stil bij het werk van twee van de Nederlandse dichters die in zijn boek besproken worden: Rutger Kopland en Joost Zwagerman. Op de reflectie en beschouwing van Brinkman volgt een gesprek met de aanwezigen. Martien E. Brinkman (1950) is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Datum maandag 9 december
Tijd 20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Kosten € 5,- p.p.
Begeleiding Teun Monster



14 | Textiel workshop - Laven aan stromend water Sabine Beekelaar

*Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.*

In deze workshop vieren we het leven en laten kleuren en bloei zien. We gebruiken kleine katoenen lapjes, die we met verschillende eenvoudige technieken bewerken. Minimaal 5, maximaal 8 personen kunnen aan de workshop deelnemen. De deelnemers worden verzocht mee te nemen: een schort, keukenpapier, een goede kwast, eventueel gedroogde blaadjes, kleine stofrestjes en stempels. Aanmelden bij beekelaarms@planet.nl uiterlijk 31 december.

Datum & tijd vrijdag 10 januari, 10.00 - 12.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Sabine Beekelaar en Hilje Logtenberg-van der Grient

15 | Oecumene-lezing Henk Bloem, emeritus-priester

Onder 'oecumene' verstaat men in de praktijk een naar elkaar toegroeien van christelijke kerken. Een streven dat reeds langere tijd bestaat, bijv. bij de oprichting van de (internationale) Raad van Kerken. In de verdere ontwikkeling van de oecumene is er sprake van twee tegengestelde krachten: enerzijds ziet men in dat een verdere groei naar eenheid van de christelijke kerken wenselijk en noodzakelijk is, anderzijds blijven de kerken vooral vasthouden aan de eigen uitgangspunten en aan het eigen gelijk. De vraag is dan op welke wijze kerken toch naar elkaar toe kunnen bewegen?

Datum donderdag 16 januari
Tijd 20.00 uur
Locatie St. Andrieskerk
Begeleiding Henk Bloem en Theo Wagenaar

16 | Groene theologie

Boekbespreking

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. In het boek 'Groene theologie' verwoordt theologe Trees van Montfoort een andere kijk op de natuur. Vanuit de bijbel en de christelijke traditie benadrukt zij dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor de schepping. Een belangrijk thema in het licht van de klimaatmaatregelen. Prof. Dr. Heleen Zorgdrager, die betrokken was bij de totstandkoming van het boek, zal het voor ons inleiden en met ons in gesprek gaan.

Datum & tijd donderdag 13 februari, 20.00 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding prof. dr. Heleen Zorgdrager en Hilje Logtenberg-van der Grient

N.B. Op zondag 9 februari 2020 is Trees van Montfoort, voorganger in de dienst in de Johanneskerk.



Tijdens deze liedmiddag gaan we zingend op zoek naar de 'Bronnen van stromend water'. We worden hierbij geholpen door de cantorij van de Johanneskerk die het als haar taak ziet om de gemeente muzikaal te ondersteunen en 'toe te rusten'. Onder de enthousiaste leiding van de cantor Jandirk Pronk oefenen en zingen we bekende en nieuwe liederen die op allerlei manieren getuigen van die 'bronnen'. De middag wordt afgesloten met een korte vesper waarin de liederen met teksten en gebeden bij elkaar komen.

De indeling van de middag is als volgt:

Van 14.00 - 1600 uur worden de liederen samen met de aanwezigen geoefend en 'ingezongen', halverwege onderbroken door een korte pauze. Daarna is de vesper van 16.15 u tot 16.45 uur.

Zingt u graag? Dan bent u ook van harte welkom om op een repetitieavond kennis te maken met de cantorij. De cantorij repeteert van begin september t/m eind mei, iedere woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Neem daarvoor gerust contact op met de cantor (06-54242693) of met één van de cantorij-leden.

Datum	zaterdag 15 februari
Tijd	14.00 - 16.00 uur (oefenen met de cantorij) 16.15 - 16.45 uur (Vesper)
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Cantorij o.l.v. Jandirk Pronk



18^a

Choral Evensong: lezing

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

Na de succesvolle viering in 2019 wordt ook dit jaar een Choral Evensong gehouden. De Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk. Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, zal ter voorbereiding van de bijeenkomst in de Maartenskerk op 22 maart, een muzikale lezing houden over de Choral Evensong in de 40 dagen-tijd, en zullen we onder haar bezielende leiding Anglicaanse hymns en psalmen oefenen. Deze avond is een vervolg op de vorige avond maar ook te bezoeken voor wie daar niet bij was. Voor iedereen die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek en van zingen houdt.

Datum	dinsdag 17 maart
Tijd	20.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Hilje Logtenberg - van der Grient

18^b

Choral Evensong: viering

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente, Doorn

In het tweede deel van deze serie over de Choral Evensong zal het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken een Choral Evensong zingen. Een moment van schoonheid, verstillend en gebed. Er zullen zowel psalmen als Engelse chants gezongen worden, het Magnificat en Nunc dimittis en uiteraard ook Engelse hymns met allen samen. Het Vocaal Theologen Ensemble is een projectkoor dat bestaat uit theologiestudenten, predikanten en geestelijk verzorgers. U bent allen van harte uitgenodigd om mee te vieren. Er is een collecte bij de uitgang.

Datum	zondag 22 maart
Tijd	16.30 uur
Locatie	Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn
Begeleiding	Hanna Rijken
Voorganger	ds. T. Kruijswijk Jansen en het Vocaal Theologen Ensemble

19 | Het water zal stromen!

o.l.u. drs. Ko Schuurmans

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken!' zingen we in het bekende *De steppe zal bloeien*-lied van Huub Oosterhuis. Water: het staat enerzijds voor bedreiging, verwoesting, chaos en dood. Anderzijds is het de bron van vruchtbaarheid, leven, herstel van leven, wedergeboorte en herschepping. Bovendien is water zuiverend, reinigend en verfrissend. Water speelt een belangrijke rol in veel godsdiensten en hun rituelen. Ook in de joodse en vervolgens christelijke liturgie. De bijbel staat immers vol met verhalen over de beide functies en betekenissen van water. In de protestantse liturgie speelt water vooral een rol bij het sacrament van de doop. In de andere christelijke kerken op veel meer momenten en in meerdere rituelen. Wanneer, waarom en waartoe? Samen met Ko Schuurmans, pastor en liturgist, zoeken we naar antwoorden.

Datum donderdag 2 april
Tijd 20.00 uur
Locatie St. Andriesskerk
Begeleiding Hilje Logtenberg-Van der Grient en Epko Smit



20 | Kloosterdagen Chevetogne

Bij voldoende belangstelling zal Bart van Soest, St. Andriesgeloofsgemeenschap, een kloosterweekend organiseren in Chevetogne (België). Data en kosten zullen volgend jaar bekend worden. U kunt alvast uw belangstelling opgeven via Theo Wagenaar, tramwagenaar@hetnet.nl. We zullen dan contact met u opnemen zodra er meer gegevens bekend zijn.





Contact

Aanmeldingen en vragen
over de vermelde activiteiten:

ds. Evelyn Noltus

predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

Hilje Logtenberg- van der Grient

hiljelogtenberg@hotmail.com

Theo Wagenaar

tramwagenaar@hetnet.nl

Ideeen voor activiteiten buiten dit programma om zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen van de activiteiten de betreffende websites.

Johanneskerk

Lomboklaan 9

3956 DE Leersum

 0343 - 452 529

 www.pknleersum.nl/johanneskerk



St. Andrieskerk

Engelberg 15

3956 VL Leersum

 0343 - 451 331

 www.parochie-sintmaarten.nl

