



Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.45/week 53)

31 december 2020

De laatste dagen

en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.

Anton van Wilderode (1918-1998)
uit: Op hoop van vrede (1988)

Ik denk dat velen verlangen naar een nieuw jaar, nieuwe verwachting en hoop, nieuwe gloed en kleur. Guido Gezelle zei het zo: *Ik wens u een jaar als een alfabet, met alle letters van A tot Z, van arbeid, blijheid en creativiteit, tot zegen, zon en zaligheid.*

Mede namens Jacques wens ik jou en u allen een goede jaarwisseling toe, en heil en zegen voor het nieuwe jaar!

We zijn beiden geraakt door de vele blijken van warmte en meeleven uit de gemeente in dit afgelopen jaar; dank daarvoor, evenals dank voor alle goede wensen die we mochten ontvangen. We zijn ook geraakt door alles wat mensen uit de Johanneskerk voor elkaar doen en betekenen in deze moeilijke tijd. Van harte hopen we dat het komende jaar weer meer mogelijkheden mag bieden tot ontmoeting, gezamenlijk naar de kerk en gezellig samen koffiedrinken na afloop.

'And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand!'

Ds. Evelyn Noltus

Bericht van overlijden



Op maandag 28 december overleed in het Hospice van het Vrijthof in Tiel ons oudste gemeentelid, mevrouw Jannie Hofman.

Op 24 november was zij 98 jaar geworden. Dat had zij nog met een etentje bij de kinderen gevierd. Zij had het een heerlijke dag gevonden. Een paar dagen later werd zij in haar huis aan de Gaspeldoornlaan gevonden, nadat zij een herseninfarct had gehad. Na een ziekenhuisopname in Tiel verhuisde zij naar het hospice. Tegen alle verwachting in ging zij na twee weken toch weer reageren en zelfs af en toe praten. Een kleine opleving, waarbij zelfs weer gedacht werd over een verhuizing naar het verpleeghuis. Die verhuizing heeft zij niet meer hoeven maken: zij is naar haar laatste thuis gegaan.

Op dinsdag 5 januari zal zij in kleine kring worden begraven vanuit de Johanneskerk. U ontvangt daarover nog een aparte Nieuwsbrief.

Namens de pastoraatcommissie,
Joke Stahlie.

Pastoraat

Nelly Dekker heeft nu loopgips gekregen en ze maakt het goed. Ze wil heel graag naar huis terug, maar ze weet dat dat nu nog niet verstandig is. Op 11 januari wordt zij terug verwacht in het ziekenhuis, het gips wordt dan verwijderd. Ze laat iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve briefjes, kaarten en telefoontjes, het doet haar goed!



Dankbaar

We zijn dankbaar dat we met ons gezin ons 55 jarig huwelijk konden vieren en wij zijn ook dankbaar voor de vele felicitaties en de bloemen uit de gemeente. Zoveel warmte heeft ons goed gedaan en u heeft hierdoor de huwelijksdag, ondanks de afstand, voor ons bijzonder gemaakt.

Corrie en Hans Neecke

Verrast

Vanwege corona moesten we onze plannen om onze bruiloft te vieren op het laatst veranderen: geen 'huwelijksreis', geen feestje, geen familie-ontvangst, etc. Maar de verrassing was groot: stapels kaarten, bossen bloemen en bezoek van onze jongste dochter met haar gezin, die ons (onverwachts) verraste met een heerlijke lunch en prachtige cadeaus.

Dank voor de vele attenties uit de gemeente!! Jullie hebben er mede voor gezorgd, dat die dag (toch) een onvergetelijke werd!!

Joke en Teus Stahlie

Bloemen

Op 27 december zijn de bloemen naar Nico de Jong gegaan en naar onze organisten, Ton Blom en Jan Spoel.

Wij bedanken de laatsten voor hun inspirerende, muzikale inzet in het afgelopen jaar.

Geja Smit

Diaconie

Collectes zondag 3 januari:

1^e collecte: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug

De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug heeft als doelstelling het (tijdelijk) geven van voedsel aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel. Eind 2019 werden 4080 voedselpakketten uitgedeeld. Hiervoor zetten zich meer dan 85 vrijwilligers in. De chauffeurs halen wekelijks levensmiddelen op bij diverse leveranciers in de regio en bij het regionale verdeelcentrum in Arnhem en brengen deze naar het distributiecentrum in Leersum. Daar worden de voedselpakketten door het inpakteam samengesteld. Iedere vrijdagochtend brengen de chauffeurs de pakketten naar de uitgiftepunten van Voedselbank Utrechtse Heuvelrug in Doorn en de Andrieshof (onderdeel van de Andrieskerk) aan de Planterslaan in Leersum. Vrijwilligers van het uitgifteteam zetten de pakketten vervolgens klaar om aan de klanten te overhandigen.

Voor de kosten van de huur, energie, verzekeringen en het transport (koelbus), benzine, aanschaf van temperatuurmeters etc. is de voedselbank volledig afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren. Voor voedsel wordt niet betaald, ook de vrijwilligers werken onbetaald. Ondersteun dit werk door een gift over te maken.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58.

2^e collecte: Stichting Timon

Vanuit de diaconie willen wij U hartelijk bedanken voor al uw steun voor ons gezamenlijk project 'Bijbels voor China'! In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we € 3500.- hebben overgemaakt voor dit project. De Michaëlkerk heeft aangegeven dat zij nog even doorgaan met het project 'Bijbels voor China' omdat zij niet iedere zondag collecteren voor de diaconie.

Wij hebben gekozen om voor de 1^e helft van het nieuwe jaar de opbrengst van de 2^e collecte voor Stichting Timon te bestemmen. Voorheen was de 2^e collecte voor Timon in de diensten waar we avondmaal vierden, maar dat is in de coronatijd allemaal anders geworden.

Bezoek ook eens hun website : <https://www.timon.nl>

Voor banknummer: zie hierboven; wel graag het doel vermelden!

Namens uw diakenen,
Truus Visser-Spoelstra

Activiteiten Groene Genade

Dinsdag 12 januari: Christelijk geloof en rechtspopulisme in Nederland

Tijdens vier thema-avonden worden 'Onder de boom van goed en kwaad' verschillende dilemma's belicht. Op 12 januari zal ons gemeentelid Teun Monster op boeiende wijze een lezing geven over christelijk geloof en rechtspopulisme in Nederland. Wat is kenmerkend voor rechtspopulisme? Kun je als christen op een rechts-populistische politicus zoals Geert Wilders of Thierry Baudet stemmen? Partijen als de PVV en Forum voor Democratie doen een beroep op de joods-christelijke traditie die volgens hen in Nederland in gevaar is, vooral door de aanwezigheid van moslimimmigranten.



Met elkaar proberen we op deze avond een antwoord te vinden door het gedachtegoed van populistische partijen te onderzoeken.

Teun is historicus en oud-docent geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

De bijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen alleen online te volgen. Aanvang 20.00 uur; vrijwillige bijdrage richtlijn € 5,-

Aanmelden verplicht via <https://bit.ly/3n1gXJ6>

Mocht u het lastig vinden om u aan te melden? Ik kom graag bij u langs om uitleg te geven hoe dit in zijn werk gaat en hoe u de lezing online zou kunnen volgen. Mijn tel nr. is 06 53 68 71 31

Namens Ontmoeten&Verdiepen,
Hilje Logtenberg van der Grient

Bericht uit de kerktuin

De bladeren van de aronskelk komen al in de herfst tevoorschijn in de tuin. De Italiaanse aronskelk heeft op het blad een wit, gele gemarmerde tekening. De plant bloeit in april/mei met een bloeischeide die als een kelk de bloeikolf omvat.



In vroeger tijd zag men de bloeikolf als symbool van de staf van Aäron.
Numeri 17, 23: Toen hij (Mozes) de volgende dag de verbondstent binnenging zag hij dat de staf van Aäron, de staf van de stam Levi, in bloei stond. Er waren knoppen ontsproten en bloemen ontloken, en de staf droeg rijpe amandelen.

Na de bloei verdwijnt het groene blad van de plant en is, in augustus, de bloeikolf gesierd met rode vruchten/bessen.

Ward Logtenberg

Voorgangers komende weken

31 december: Geen dienst in de Johanneskerk

1 januari: Geen ochtendgebed in de Johanneskerk

3 januari : ds. Evelyn Noltus ('nieuwjaarsviering')

10 januari : ds. Geertien Morsink

17 januari : Oecumenische viering met de Andrieskerk (online)

24 januari : ds. Evelyn Noltus

31 januari : ds. Heleen Zorgdrager

Kerkbalans

2021



Actie **Kerkbalans**

gaat in januari van start. Het thema is dit jaar:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Wilt u ook dat de kerk een plek van ontmoeting en inspiratie kan blijven? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de periode van 16-01 t/m 30-01 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Nico Torenstra, secretaris

Vieringen in coronatijd

Door de aangescherpte richtlijnen van de overheid zijn we dus weer overgegaan op online-vieringen. Jammer.... Laten we hopen, dat er in de loop van januari weer wat meer ‘ruimte’ komt.

Een en ander heeft gevolgen voor onze planning. Zo hebben we besloten het traditionele ochtendgebed op 1 januari te laten vervallen. In plaats daarvan kunt u kijken en luisteren naar de nationale nieuwjaarszegen vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. Dit is een nieuwe traditie, een verhaal, muziek en kunst, ingesteld door Almatine Leene, de nieuwe ‘theoloog des vaderlands’. Te volgen op NPO 2, om 11.55 uur.

Evelyn hoopt op 3 januari voor te gaan en het accent dan te leggen op de start van het nieuwe jaar.

Ook de oecumenische viering op 17 januari zal natuurlijk online moeten worden uitgezonden. Het is dan het begin van de week van het gebed voor de eenheid van de christenen. We zijn nog bezig om samen met de Andriesgeloofsgemeenschap de laatste details te regelen. U hoort er spoedig meer over.

Vanaf deze plaats wensen we u allen een gezond en gezegend 2021!

Teus Stahlie

Nieuwjaarsdienst 3 januari 2021 Johanneskerk

Voorganger: ds. Evelyn Noltus Organist: Ton Blom
Zanggroep: Coby Keetbaas, Corrie en Hans Neecke, Teun Monster
Ambtsdragers: Teus Stahlie, Truus Visser
Beeld: Sjaak Rodenburg Koster: Hans Stijn



Gezegend nieuwjaar!

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

Begroeting

vg. De Heer zij met u!

a. Zijn geest in ons midden!

Onze hulp... (gezongen)

Zingen: lied 513: God heeft het eerste woord

Gebed om opening en ontferming

Loflied: lied 305: Alle eer en alle glorie

Lezing: Psalm 90:

Zingen: lied 90a: 1, 2, 3, 6: O God, die droeg ons voorgeslacht

Gedicht: Voorloper van Vrede

Hey,
Hoe gaat het met je?
Kom even op adem.
We hoeven niets om thuis te zijn.
Geen plus of min, geen stellingname.

Weet je nog? Tijd.
Momenten van open handen in elkaar gegrepen
die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door
te geven.

Hier,
van mij,
voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,
rusten.
Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.
Alleen nog een restje deurklink in de hand.
In een open veld.
Geen muren, scharnieren of barrières,
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt:

*“Langer kijken doet ontmoeten,
ontvankelijkheid boven rede.
Het voordeel van de twijfel
is de voorloper van vrede.”*

Typhoon, in Trouw 24-12-2020

Verkondiging: "... Weet je nog? Tijd...."

Orgelspel

Zingen: lied 920: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild

Voorbeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied en zegen: Zangen van zoeken en zien, Lied 25: 1, 2, 5

25 Zegenlied

Gesproken:

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

1. Le - ven is van ze - ven da - gen
lief en leed, ver - driet en _ licht.
Stap - pen zet - ten, we - gen wa - gen,
goe - de _ toe-komst in het zicht.
Mo - gen wij el - kan - der dra - gen
op de weg die voor ons ligt.

2. Wind en adem, geest en leven
vol beweging, storm en vuur,
moge ons bezieling geven,
in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen,
dat wij voortgaan dag en uur.

5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten,
met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden
God die lief is en ons ziet.

Tekst: Michaël Steehouder, muziek: Peter Rippen
Lied bij een oude Ierse zegenwens