



Drie koningen

Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.1/week 1)

8 januari 2021

Nieuwe Morgen

*Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.*

Uit: 'Stil is de straat', lied 1003 Liedboek

Kerst en oud&nieuw hebben we gevierd, in stilte, stille straten, stille kerken en huizen, stille harten misschien ook. Nu is het januari, en de stilte blijft. Andere jaren was januari de stilte ná de storm, dit jaar is het de stilte ín de storm.

'Komt er een nieuwe morgen? Worden wij bevrijd van zorgen?' klinken de bange vragen in dit lied 1003 uit het Liedboek. Het lied werd in het voorjaar vorig jaar ineens heel bekend, Gert Landman schreef er nog enkele 'corona-coupletten' bij. Geen stellige beweringen: 'het komt goed, als het vaccin er maar eenmaal is dan zijn we bevrijd van alle narigheid.' Nee, het geloof mag ook stilstaan bij de twijfels, we weten het niet, we voelen onrust en twijfel, 'Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van uw trouw?' Maar hoe dan? Het duurt zo lang...

Als een schietgebedje komen dan die laatste drie woorden aan het einde van het refrein. 'God, kom gauw!' Waar komt dat vandaan, die plotselinge kreet? Zou het zo kunnen zijn, dat in de aanhoudende stilte juist het verlangen weer hoorbaar wordt naar God? Is het soms juist in de stilte, waarin het onvolmaakte onontkoombaar zichtbaar is, dat ons verlangen zich opdringt? Als een stem die zich niet langer laat doven of ondersneeuwen? In de stilte van de afgelopen decembermaand, en in de stilte van de komende januarimaand, worden we opnieuw indringend bepaald bij wat voor ons belangrijk is.



‘God, kom gauw’... als ik het nog een paar keer lees, is het niet langer een schietgebedje, maar een intens zielsverlangen naar Gods wereld, die juist níet is zoals de wereld in het lied: ‘niemand een brood in de hand, nergens meer feest in de stad, mensen die overal schuilen, mensen met angst om de lippen.’

Gods wereld, dat is een wereld waar brood is voor iedereen. Waar het leven gevierd en gefeest wordt. Waar je angst gezien wordt, en tegelijk de aanmoediging klinkt: “Wees maar niet bang! Ik kom je goed nieuws brengen, vandaag is voor jou een redder geboren: de messias, de Heer.”

De geboorte van de redder, dat betekent niet dat alle problemen ineens zijn opgelost. Zijn geboorte is geen vaccin voor alle kwalen. Maar wél laat het leven van deze Redder zien dat het kan: leven in Gods nieuwe morgen. Samen met mensen zoals jij. Mensen met wie je je verbinden kan, met wie jij je brood kan delen, bij wie je kan schuilen of die bij jou mogen komen, met ogen die niet langer schrikken maar een lach laten zien boven het mondkapje uit.

Stil is de straat. Ook in januari, na het kerstfeest. Maar de stem van het verlangen laat zich niet doven. Het verlangen naar de nieuwe morgen van God, naar God zelf, naar de Redder die ons leven deelde met alle bange vragen en alle lief en leed. ‘God, kom gauw.’

Evelyn Noltus

Pastoraat

Sarah Oudshoorn werd, met alle Elim collega’s, preventief getest op corona en bleek een positieve test te hebben (en in dit geval is ‘positief’ dus eigenlijk iets negatiefs...). Heel vervelend voor haar, ze zit nu in quarantaine, net zoals de rest van de familie. Voor wie haar een kaartje of andere afleiding wil sturen: Ameronger Wetering 44, 3958 MD Amerongen.

Sterkte Sarah, fijn dat je vooralsnog weinig klachten hebt, we hopen en bidden dat dat zo blijft!

Met de oproep om zoveel mogelijk contactmomenten te vermijden, en met de mogelijkheid tot maximaal 2 contacten buiten je eigen huishouden, wordt het lastig om elkaar te bezoeken. Lastig maar niet onmogelijk, dus trek aan de bel als u graag even iemand wil spreken! We kunnen dan altijd kijken naar de mogelijkheden, live contact thuis of in de kerk, of even bellen, appen, beeldbellen, mailen. Er is veel creativiteit om contact te leggen!

Persoonlijk houd ik me in deze periode even zoveel mogelijk aan de 'regels' van minimaal contact; er lopen medische onderzoeken die lijken aan te tonen dat er wat mis gaat in mijn immuunsysteem, na de ziekte van Lyme afgelopen zomer. Totdat er meer duidelijk is wat dat betekent, moet ik op medisch advies proberen om de risico's op corona-besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Maar thuis ben ik gewoon bereikbaar en aan het werk, en ook ben ik van tijd tot tijd voor echt nodige zaken in Leersum.

Ds. Evelyn Noltus

In Memoriam



Op 28 december 2020 overleed in het hospice te Tiel ons oudste gemeentelid, Mevrouw Jannigje Hofman - Sollie. Zij was in november 98 jaar geworden.

Sinds 1973 woonde zij met haar gezin aan de Lommerlaan in Leersum; na het overlijden van haar man Leen verhuisde zij naar de Gaspeldoornlaan. Daar heeft zij tot in het voorjaar van 2020 geheel zelfstandig gewoond. Pas na een val, een ziekenhuisopname en een revalidatieperiode, moest zij eraan geloven dat ook zij hulp nodig had. Vanaf die tijd werd er voor haar gekookt, kreeg zij hulp in de huishouding en thuiszorg.

Jannie was een vrouw die haar zaakjes graag goed voor elkaar had. Keurig gekleed, haar huis altijd netjes, op en top gastvrouw als je haar bezocht. Maar ook van anderen verwachtte zij dat: de mannen die keurig in pak en stropdas naar de kerk kwamen kon ze zo opnoemen; prachtig vond ze dat. Hoofdschuddend keek ze naar meisjes die wel eens in short kwamen...

Een echt 20-erjarenkind noemden haar kinderen haar. Niet over je gevoelens praten, vasthouden aan je principes, maar als ze eenmaal gezegd had hoe zij erover dacht, zou ze er niet meer over zeuren. Als de kinderen of schoonkinderen

het dan anders deden, dan accepteerde zij dat ook. Haar tijd in Nederlands-Indië van 1946 - 1950 bracht goede herinneringen naar boven. Daar leerde zij haar man kennen en trouwden zij. In Nederland werden hun vier kinderen geboren. Zij verzorgde het gezin en was een fervent handwerkster: naaien, breien, borduren, Hardanger en niet te vergeten kantklossen. Dat deed ze op behoorlijk hoog niveau. Maar toen het niet meer zo goed ging, stopte ze er ook resoluut mee, tot verdriet van de vriendin én van de lerares. Maar dat hoorde bij haar: je doet iets goed óf je doet het niet.

Bij de afscheidsdienst gebruikten we, net als bij haar man in 2003, het beeld van de adelaar. Bij de uittocht uit Egypte had God al gezegd tegen zijn volk, dat Hij hen zou dragen als op adelaarsvleugels. Hij bracht hen in veiligheid, weg uit de slavernij, naar een eigen land, waar ze op eigen benen konden staan. Maar als ze iets niet alleen zouden kunnen, zou Hij er zijn, om ze op te vangen op die machtige vleugels. Op die God heeft Jannie vertrouwd, toen ze als alleenstaande jonge vrouw naar Nederlands-Indië ging, later in haar gezin, en ook toen zij alleen kwam te staan na het overlijden van haar man. Onder die beschermende vleugels hebben wij haar nu achtergelaten, in het vertrouwen dat ook in de dood zij bij God geborgen is. Tenslotte is haar naam geschreven in Gods hand.

Joke Stahlie-Verheij

Bloemen

De bloemen van zondag 3 januari zijn naar Bart van Vulpen gegaan.

Geja Smit

Bedankt voor de bloemen.

De bloemen in de dienst van 27 december jl. mocht ik ontvangen. Ik dacht in de digitale kerkdienst mijn naam te horen, toch nog maar een keer afgeluisterd en inderdaad, ik kreeg samen met de organisten de bloemen; wat een verrassing. 's Middags kwam Ward de prachtige witte kerstroos brengen en natuurlijk hebben we gezellig een kopje koffie gedronken. Volgens Ward blijft de roos het mooiste buiten, dus daar staat hij ook en kan ik er iedere dag van genieten.

Nico de Jong

Diaconie

1. Collecte-opbrengsten december

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diaconale projecten, de afgelopen periode van 12 december tot 31 december!

Op zondag 6 december was de collecte voor “Kinderen in de Knel, Kids in Actie” (KiA) en bracht een bedrag van € 154,50 op.

Op zondag 13 december is er gecollecteerd voor “Timon”. Deze collecte bracht maar € 39,50 op (waarschijnlijk is er ook een deel bij de kerkrentmeesters binnengekomen, waardoor het totale bedrag hoger zal uitkomen).

Op zondag 20 december was de collecte voor “PKN Missionair”; de opbrengst was € 275,50.

Met Kerst (24/25 december) is er gecollecteerd voor “Kinderen in de Knel in Griekenland” (KIA) met de prachtige, enorme opbrengst was € 2.171,50. Bij mijn weten hebben we nog nooit zo’n mooie collecte gehad, dank daarvoor namens de kinderen in Griekenland.

Het jaarproject “Bijbels voor China” is per 31 december afgelopen. Gezien de binnenkomende bedragen, heeft de diaconie besloten vast € 3.500,00 over te maken naar Kerk in Actie t.b.v. dit project. In de afgelopen maand zijn er nog een aantal mooie bedragen t.b.v. dit project binnen gekomen. Vandaar dat wij nog € 283,43 extra konden overmaken. De eindstand van dit project is € 3783,43 geworden. We zijn blij.

Per 1 januari 2021 is het jaarproject bestemd voor TIMON.

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong



2. Zondag 10 januari. 1^e collecte: Johanneskerk

We hebben het al eerder gemeld: ook de Johanneskerk komt (financieel) niet ongeschonden uit de coronatijd, o.a. door het missen van huurinkomsten. Ook hadden we in 2020 hoge kosten voor onderhoud. Alle reden om weer uw bijdrage te vragen voor onze kerk.

Het banknummer van de JK (met datum s.v.p.): NL82 RABO 03 73 74 08 40.

2^e collecte: Stichting Timon

Vanuit de diaconie willen wij U hartelijk bedanken voor al uw steun voor ons gezamenlijk project 'Bijbels voor China'! In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we € 3500.- hebben overgemaakt voor dit project. De Michaëlkerk heeft aangegeven dat zij nog even doorgaan met het project 'Bijbels voor China' omdat zij niet iedere zondag collecteren voor de diaconie.

Wij hebben gekozen om voor de 1^e helft van het nieuwe jaar de opbrengst van de 2^e collecte voor Stichting Timon te bestemmen. Voorheen was de 2^e collecte voor Timon in de diensten waar we avondmaal vierden, maar dat is in de coronatijd allemaal anders geworden.

Bezoek ook eens hun website : <https://www.timon.nl>

Banknummer diaconie: NL85 RABO 03 73 70 93 58.

Activiteiten Groene Genade

Dinsdag 12 januari: Christelijk geloof en rechtspopulisme in Nederland

Op 12 januari zal ons gemeentelid Teun Monster op boeiende wijze een lezing geven over christelijk geloof en rechtspopulisme in Nederland. Wat is kenmerkend voor rechtspopulisme? Kun je als christen op een rechtspopulistische politicus zoals Geert Wilders of Thierry Baudet stemmen? Partijen als de PVV en Forum voor Democratie doen een beroep op de Joods-christelijke traditie die volgens hen in Nederland in gevaar is, vooral door de aanwezigheid van moslimimmigranten. Met elkaar proberen we op deze avond een antwoord te vinden door het gedachtegoed van populistische partijen te onderzoeken. Teun is historicus en oud-docent geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

De bijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen alleen online te volgen.

Aanvang 20.00 uur; vrijwillige bijdrage richtlijn € 5,-

Aanmelden verplicht via <https://bit.ly/3n1gXJ6>

Mocht u het lastig vinden om u aan te melden? Ik kom graag bij u langs om uitleg te geven hoe dit in zijn werk gaat en hoe u de lezing online kan volgen. Mijn tel nr. is 06 53 68 71 31.

Namens Ontmoeten&Verdiepen,

Hilje Logtenberg van der Grient

'Aandachtskring' tip voor januari: #Nietalleen

We horen leuke geluiden over de aandachtskringen! Iemand schreef: 'we hebben bij iedereen aangebeld en hebben nieuwe gezichten gezien. We voelden ons wel een beetje als een Jehova's getuige, maar....het werd zeker, soms verbaasd, gewaardeerd'. Een ander vond in de aandachtskring iemand om mee te schaken. En er werd een koffie-drink afspraak gemaakt. Mooi om te horen! Heeft u ook zo'n verhaal? Deel het via de mail voor de Nieuwsbrief, om anderen te inspireren. Nu voor de maand januari weer een tip:



Het platform #Nietalleen is opgestart vlak na het uitbreken van de coronacrisis. Met #Nietalleen worden al maanden talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers verbonden. In de Adventstijd startte vanuit Kerk in Actie de campagne: 'Je hoeft het niet alleen te doen', als aanvulling op de activiteiten van het platform.

Als gemeente rond de Johanneskerk willen we die actie juist in de lange sombere januarimaand van harte ondersteunen! Hoe kan je meedoen?

Het is heel eenvoudig. Breng in deze maand een kaarsje bij iemand (uit je aandachtskring, of daarbuiten) van wie je denkt dat hij/zij wel een lichtpuntje kan gebruiken. Of juist bij iemand die je niet kent maar die in je buurt woont of in je aandachtskring zit. Maak er een #Nietalleen-kaarsje van, door via deze link een wikkel uit te printen die je rondom je kaars kan plakken, of een kaartje dat je erbij kan doen:

<https://www.eo.nl/artikel/bestel-kaartjes-of-wikkels-voor-nietalleen>

De wikkel staat ook als foto boven dit stukje, die kan je uitprinten en uitknippen. Het spreekt vanzelf, dat deze lichtjes-actie-in-een-donkere-maand bij uitstek geschikt is om ook BUITEN de grenzen van de kerkmuren uit te voeren! (dus: zegt het voort, ook aan niet-lezers van deze Nieuwsbrief)

De Chinese filosoof Lao Tse zei: 'Het is beter een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken.' Dus laten we maar veel lichtjes verspreiden!



De godsvraag

Bij herlezing van zijn verzamelde dagboeken met notities en overpeinzingen uit de jaren 1945-2008 trof me opnieuw de geheel eigen stijl waarin Willem Barnard (1920-2010) theologische 'kwesties' benaderde. Deze dichter, dominee en vooral ook essayist over 'bijbel en liturgie' vertelt in zijn boek *Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen* (2008) de volgende anekdote:

“Twee rabbijnen, het soort mensen dus dat altijd en eeuwig over God praat, zij het in Diens vermomming als Heilige Schrift, zitten een avond bij elkaar. Ze hebben het over 'de godsvraag', godsbewijzen en wat zo heftig aan de orde is: of God bestaat, ja of nee.

Ten slotte komen ze uit op *nee*. De volgende morgen zegt de één: laten we het ochtendgebed doen! De ander zegt verwonderd: maar we hebben gisteravond toch besloten dat God niet bestaat?!

De eerste weer: wat heeft dát er nou mee te maken!”

Barnard vervolgt dan: 'Een onwaarschijnlijk verhaal. Zouden rabbijnen.....? Maar wél een verhaal in de beste Bijbelse traditie, want niet 'het bestaan van God' is aan de orde, maar de 'uitmiddelpuntigheid' (als ik het zo mag noemen) van ons menselijk bestaan.'

Hij gaat dan verder en zegt:

'Ik vertel dit verhaal zo nu en dan aan deze of gene, het liefst aan clerici die beroeps- en ambtshalve met zulke kwesties in de weer zijn. Sommigen begrijpen het; dat zijn degenen die met theologie vastlopen, maar met liturgie weer vrijkomen. (...)



Er zijn ook mensen die het oneerbiedig vinden, het bevrijdende er niet van inzien. Die nemen zichzelf meer au sérieux dan het geloof. Ik zeg niet *hun* geloof, maar *het* geloof. Want dat gaat ons zeer verre te boven en wat je te boven gaat moet je niet met gewichtigheid bespreken, maar met (wat schijnbaar lichtzinnig is) de paradox van de humor.'

(uit: a.w. *Orthodox of niks*, blz. 127) vgl. ook: Willem Barnard: *Een zon diep in de nacht* (2009)

Epko Smit

Voorgangers komende weken

- 10 januari : ds. Geertien Morsink, Odijk
- 17 januari : oecumenische viering in de Johanneskerk
- 24 januari : ds. Evelyn Noltus
- 31 januari : ds. Heleen Zorgdrager, Elst
- 7 februari : ds. Teun Kruijswijk Jansen, Doorn
- 14 februari : ds. Nienke van Andel, Zeist
- 21 februari : ds. Evelyn Noltus
- 28 februari : ds. Geertien Morsink, Odijk

Uitzending 3 januari jl.

Helaas is er wat mis gegaan bij Kerkdienstgemist afgelopen zondag. De server raakte overbelast. Kerkdienstgemist laat weten, dat het euvel verholpen is. Vervelend, maar we hebben er vertrouwen in, dat het vanaf nu weer goed werkt. U kunt de viering overigens nog altijd achteraf bekijken! Het is dat u het maar weet: het ligt niet aan onze 'filmers'!!

Liturgie viering 10 januari 2021 Johanneskerk

Voorganger: ds. Geertien Morsink Organist: Ton Blom
Zanggroep: Heleen van Kuilenburg, Trude en Fred Meijnhardt, Dick Schaap
Ambtsdragers: Hilje Logtenberg, Tom van Kooten
Lector: Trude Meijnhardt
Beeld: Jacques Claas

klok luiden – orgelspel – kaarsen branden

Welkom en afkondigingen

Drempelgebed - gezongen **Lied 298** - *Eeuwige, onze God*

Begroeting v. de Heer zij met u
a. zijn Geest in ons midden

Bemoediging *Onze hulp* gezongen

Psalm van de zondag **Lied 72: 1, 4 en 6**

Kyriegebed beantwoord met **Lied 301 k**

Glorialied 413: 1 en 3 *Grote God, wij loven U*

Rondom de Schriften

Gebed van de zondag

Eerste lezing Jesaja 55: 1-11

Lied 382 *O alle, gij dorstigen, kom tot de stromen*

Lezing Marcus 1: 1-11

Lied 528: 1, 3 en 4 *Omdat Hij niet ver wou zijn*

Uitleg en verkondiging

Lied 524: 1, 2, 4 en 5 *Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan*

Gebeden en gaven

Voorbeden - respons Lied 367 k *Hoor ons bidden God en luister
wees nabij in licht en duister*

Stil gebed - Gebed des Heren

Mededelingen diaconie

Slotlied 517: 1, 2 en 3 *Christus, uit God geboren*

Zegen

a. *Amen*

