

Protestantse gemeente  
Michaëlkerk  
Leersum

zondag 20 mei 2018

**Pinksterdag**  
'Feest van de Geest'



deze dienst werd voorbereid door de werkgroep liturgie  
m.m.v. gemeenteleden, jong en ouder

er is kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd  
en voor de kleinsten oppas in de kelder van het Michaëlhuis

voorganger: ds. Pieter Goedendorp  
begeleiding: Frank Firet  
lector: Marjolein Veldhuizen

*welkom en mededelingen*

## **OM TE BEGINNEN**

*opmaat*

we zingen: "Kom Schepper God, o Heilige Geest" Lied 670: 1, 3 en 7

(we gaan staan)

*moment van inkeer, 'votum' en groet*

*psalm van de zondag*

we zingen: "Zing, mijn ziel, voor God uw Here" Psalm 146: 1 en 3

(we gaan weer zitten)

*bij de dienst...*

Safira en Josephine zingen: "Gods Heilige Geest" Opwekking voor Kids 221

*refrein*

*Ik ben nooit alleen*

*want Gods Heilige Geest,*

*Zijn Heilige Geest*

*woont in mijn hart.*

Hij helpt mij als ik bang ben.

Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij.

Hij troost mij als ik verdriet heb.

't Is of ik Gods stem hoor: 'Kom maar bij mij'.

*refrein*

*gebed om ontferming*

afgesloten met de gezongen aanroep "Heer, ontferm U" Lied 301-F

*loflied*

we zingen: "Alle volken, loof de Here" Gezang 464: 1 en 2 (Liedboek '73)

*'Feest van de Geest'* - met Kristien Kerstens

(kinderen die dat willen mogen naar voren komen)

## **ROND DE BIJBEL**

*met de kinderen*

we zingen met de kinderen: "Iedereen is anders" (Marcel Zimmer)

*refrein (2x)*

*Iedereen is anders, niemand is als jij  
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij  
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo  
iedereen is anders, okido!*

Je bent misschien wat eigenzinnig.  
Alleen jouw manier is goed.  
Maar je moet goed begrijpen  
dat iemand anders het anders doet!  
want...

*refrein (1x)*

God heeft ieder mens geschapen  
bijzonder en heel speciaal  
met een uniek karakter  
en zo verschillen we allemaal!

*refrein (2x)*

(de kinderen gaan naar de nevendienst)

*Schriftlezing* Genesis 11: 1-9 (Nieuwe Bijbelvertaling)

we zingen: "De wereld is van Hem vervuld..." Lied 825: 1 en 3

*Schriftlezing* Handelingen 2: 1-15 . 22-24 . 32-33 (Nieuwe Bijbelvertaling)

we zingen: Lied 687 "Wij leven van de wind" Lied 687: 1 en 2

*preek*

we zingen: "Kom laat ons deze dag" Lied 672: 1, 2 en 7

*'Feest van de Geest'* - met Stephanie Maul

## **GEBEDEN EN GAVEN**

*dank- en voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'*

*collecte*

(de kinderen komen terug uit de nevendienst)

de kinderen zingen: "Ik ben..." (Marcel Zimmer)

Je voelt Me in de zon, je ziet Me in de maan.  
Je ruikt Me in de bloemen die thuis op tafel staan.  
Je kunt Me zelfs proeven - eet maar eens een vrucht.  
Je hoort Me in het fluiten van de vogels in de lucht.

*Ik ben het begin en Ik ben het eind  
Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn  
Nergens ben Ik niet. Ik ben overal:  
de Maker van het leven, de God van het heelal.  
De Maker van het leven, de God van het heelal*

Je voelt Me in de wind, je ziet Me in het mos.  
Je ruikt Me als het regent in de geuren van het bos.  
Je proeft Me in de honing, zo heerlijk en zo zoet.  
Je hoort Me in de stilte, luister maar eens goed...

*Ik ben het begin... (2x)*

Je kunt Me leren kennen misschien toch wel het meest  
wanneer je in de Bijbel over Jezus leest.  
Want Hij is mijn Zoon en Ik ben in Hem,  
dus als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben.  
Als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben.  
Als je Hem leert kennen, weet je wie Ik ben!

*tenslotte...*

## **WEER OP WEG**

(we gaan staan)

*slotlied*

we zingen: "Geest van hierboven" Lied 675: 1 en 2

*zending en zegen*

voorg.: ...

allen: AMEN, AMEN, AMEN!

---

## **EN VERDER**

*na de dienst...*

...schenken we op het Kerkplein een kop koffie of thee -of voor de kinderen limonade- en is er voor wie dat wil gelegenheid om nog na- en bij te praten. Bent u te gast of (nog een beetje) nieuw in ons midden? Dan nodigen we u extra uit om even te blijven. We zijn benieuwd naar uw verhaal!

*voor de kinderen*

Pinksteren wordt ook wel 'de verjaardag van de kerk' genoemd. Wie jarig is trakteert! Daarom is er voor de kinderen na de dienst een klein presentje. Gebruik je je adem goed, dan kun je 'm ermee horen!

### ***Feest van de Geest 2018 'Levensadem'***

Het 'Feest van de Geest' is een tweejaarlijks evenement waarbij kerken in de tijd van Hemelvaart en Pinksteren de deuren open zetten en beeldend kunstenaars er exposeren over wat Gods Geest voor hen betekent. Dit jaar doen er in onze regio 15 kerken mee en laten 16 kunstenaars er zien wat zij met het thema 'Levensadem' verbinden. In onze kerk is werk te zien van Stephanie Maul en Kristien Kerstens. In het lange Pinksterweekeinde (zaterdag, zondag en maandag) zijn de deelnemende kerken elke middag open van 13.00 tot 17.00 uur. Er is een (fiets-)route langs de kerken gemaakt. Een exemplaar daarvan ligt klaar in het Michaëlhuis. Zie [www.feestvandegeest.nl](http://www.feestvandegeest.nl) voor meer informatie over de deelnemende kerken, de kunstenaars en de digitale routebeschrijving.