

Protestantse gemeente  
Michaëlkerk  
Leersum

woensdag 7 november 2018

*Dankdag voor gewas en arbeid*



DE AARDE HEEFT  
EEN RIJKE OOGST  
GEGEVEN

'Dankstond' om 19.30 uur

voorganger: ds. Pieter Goedendorp  
begeleiding: Wim ter Haar  
lector: Chiel van der Weiden

---

*orgelspel*

*woord van welkom*

door de ouderling van dienst

(we gaan staan)

*moment van inkeer, 'votum' en groet*

we zingen: "De stilte zingt U toe, o Here" Psalm 65: 1 en 5

1. De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

5. Gij komt het dorre land doorschrijden  
met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden,  
uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,  
Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons geboren  
waar Gij zijt voorgegaan.

(we gaan weer zitten)

*bij de dienst...*

*openingsgebed*

*loflied*

we zingen: "Loof God voor de vruchten..." Lied 719: 1, 2, 4 en 5



1 Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,  
loof God voor de boer, op voor-uit-gang ge-brand,  
de oogst met de hulp van ma-chi-nes vol-bracht,  
ge - dul-dig ge-da-an met ver - e-nig-de kracht.

2. Loof God voor de vruchten van over de zee,  
van ver nemen schepen de oogst met zich mee:

verzonden door buren, hun naam onbekend,  
gegeven door God die ons allemaal kent.

4. Loof God voor de vruchten van kennis en brein,  
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:  
voor dromen en daden en alles dat leidt  
tot een wereld van hoop en van menselijkheid.

5. Loof God voor de vruchten van liefde alom,  
van leiders naar volgers maar ook andersom:  
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,  
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.

### *Schriftlezing*

Psalm 67

we zingen: "De aarde heeft de vrucht gegeven" Psalm 67: 3

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,  
die door de hemel werd verwekt,  
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.  
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,  
Hij die alles geeft,  
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen  
wat op aarde leeft.

### *Schriftlezing*

Marcus 4: 26-34

we zingen: "God die leven hebt gegeven" Lied 718: 1 en 4

1. God, die leven  
hebt gegeven  
in der aarde schoot,  
alle vrucht der velden  
moeten we U vergelden, -  
dank voor 't dagelijks brood.

4. Wil dan geven,  
dat ons leven  
zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden  
't woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

*overdenking*

“De aarde heeft een rijke oogst gegeven,  
God, onze God, zegent ons.”

we luisteren naar *The Psalm Project* “Heer, zegen ons” (Psalm 67)

*dank- en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’*

*collecte*

*slotlied*

(we gaan staan)

we zingen: “De dag door uwe gunst ontvangen” Lied 248: 1, 2, 3 en 4

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,  
is weer voorbij, de nacht genaakt;  
en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,  
als hier het daglicht onderduikt,  
weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,  
op aard nooit onderbroken wordt,  
maar steeds opnieuw door mensenmonden  
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen  
van U, die thans en eeuwig zijt,  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd’ en majesteit.

*zending en zegen*

voorg.: ...

allen: AMEN, AMEN, AMEN!